

# Stenalderlejr i Ertebølle



Kom på en klan tur tilbage til en anden tidsalder. En tid hvor urokserne gik frit og hvor man skulle kæmpe for overlevelsen. Men også en simplere tid, hvor stammen holdt sammen om at skaffe føde og hvor man brugte halve og hele dage på at lave en fiskekrog.

I efterårsferien uge 42 fra søndag d. 11 til lørdag d. 17 tager vi til Stenaldercenteret Ertebølle. Her kan nogle af Danmarks og verdens førende stenalder-eksperter lære os alt om at leve i stenalderen. Vi får en nyligt skudt buk, som skal parteres, kødet skal røges og tilberedes, skindet skal garves og benene skal laves til redskaber. Derudover skal vi hugge værktøjer af flint, finde spiselige planter i efterårslandskabet, sejle i udhulede stammer og meget andet. Der vil selvfølgelig også blive tid til at hygge, gå til stranden, tage på hejk i skoven, lave bål og have det rart.

Ertebøllecenteret er et museum, så mens vi laver alle de her fede aktiviteter vil der være besøgende som går rundt og ser på. Efter lukketid klokken 16 har vi stedet for os selv, og så er der dømt hygge, sjov og Nat på Museet. Fredag slutter vi ugen af med en fest, hvor vi nyder frugterne af vores hårde arbejde. Denne sidste aften vil vi side til højboards, spise spydstegt hjort med flintknive, genfortælle de gamle sagn og når stjernerne står højt på himlen vil vi gå i skindsauna.

Dagen efter tager vi toget 9.500 år frem i tid, tilbage til telefoner og gymnasievenner.

# Pakkeliste og praktisk

## Pakkeliste

Ud over det almindelige til en spejderlejr i telt skal I huske:

- Dolk
- Lukkede sko
- Frokost til lørdag

Hvis man ejer en slidt rygsæk, som man ikke har følelser for, må man gerne tage den med.

## Praktisk

Mødested: Søndag d 11 oktober kl. 10 på København H

Hjemkomst: Lørdag d 17 oktober inden kl. 15 på København H

Pris: 500,-

Transport: Vi køber DSB Orange-billetter sammen fra Kbh til Hobro og tilbage. De koster 300,- i alt.